

De weg des Heren heb ik gevolgd zonder er van
at te wijken. Zijn geboden heb ik in mijn hart
oewaard.



Bid voor Mevrouw

MARIA - JULIA DE CUBBER

weduwe van de Heer

CYRIEL VAN DER LINDEN

geboren te Nederbrakel op 22 januari 1897 en
godvruchtig overleden te Zottegern op 9 april 1979.
gesterkt door de H. Sakramenten van de Zieken.

God gunde haar in zijn goedheid en vaderlijke
liefde een leven zwaar en rijk aan jaren en leende
haar zijn bijs'and, zijn genaden.

De dierbare afgestorvene heeft die vele jaren
eveneens zwaar en rijk gevuld met verdiensten.
In alle eenvoud maar met een ongemeten toe-
wijding was zij de trouwe goede echtgenote, de
bezorgde en beminnende moeder, de dienstwil-
lige vrouw waar zij helpen kon. Moge de Heer
die haar in zijn liefde zoveel jaren schonk en
bijstond, haar nu ook in zijn liefde opnemen in
de eeuwige rust en vrede. Dat is onze hoop en
onze troos.

Zij mag de woorden van de Psalmist tot de hare
maken en herhalen : « Ik heb God gezocht in

mijne smarten. Ik heb mijn handen tot Hem uit-
gestrekt en ik ben in mijn hoop niet beschaamd ».

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, hebt dank voor uw genegenheid en uw
liefde. Moge God u vergelden wat gij voor mij
gedaan hebt en u allen zegenen en bewaren op
aarde.

Beste familie, een laatste groet tot afscheid en
tot weerziens.

Voor uw meebidden en meevoelen danken U :

Mevrouw Albert Regaert(+)-Van Der Linden, kin-
deren en kleinkind,

De Heer en Mevrouw Robert Van Der Linden-Go-
dijn, kinderen en kleinkind,

De Heer Andre Van Der Linden,

De families De Cubber, Van Der Linden, Wauters
en Van Der Stichelen.

Drukk. Alb. Schautteet en Zoon - Zottegern -