

H. Hart van Jezus, Zaligheid van die op U hopen,  
ontferm U onzer !  
Uit H. Hart.



**WIJ BIDDEN VOOR DE ZIELERUST**

van

**Maria-Mathilde DE CUBBER**

echtgenote, van

**Ghislain VAN DE WALLE**

geboren te Nederbrakel,  
op 14 September 1922 en godvruchtig overleden te  
Ronse, op 22 Juni 1953,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden  
en de Pauselijken Zegen.

Wij staan verslagen bij de harde slag die gevallen is. Met groot verlangen, met gebeden en verzuchtingen had onze duurzame overledene, samen met haar geliefde man, uitgezien naar de dag, waarop zij, als gelukkige moeder, het kind, als een zegen van God, aan haar hart zou drukken... en toch... ging zij als martelares van haar plicht en haar geweten, maar ook als gezegende des vaders naar de Hemel. Zij is een van die donkerrode rozen, die voor eeuwig bloeien voor Gods ogen.

Bij het afsterven van deze dierbare en goede echtgenote, moeten we onwillekeurig verzuchten :  
« De dood komt als een dief in de nacht, op het ogenblik dat men er zich het minst aan verwacht. »

O God, bij zulk een slag, houd ons hoofd naar U gericht, want anders verliezen wij de geheimnisvolle betekenis van Uw Voorzienigheid. H. Ephrem.

Lieve echtgenoot, ons samenzijn was kort, maar innig gelukkig. Ik laat U achter in en met de diepste smart, maar ik laat U niet alleen, want van uit de Hemel smeek ik Gods zegen over U af.

Duurbare ouders, broeders, zusters en familie, ik dank U allen voor al hetgeen gij voor mij gedaan hebt, zet uw taak verder tot troost van elkaar en voldoening van God. Vaart allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer in Eeuwige Blijdschap. Bidt voor mij.

De 4 akten a. u. b.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U onzer.

Mijnheer Ghislain VAN DE WALLE ;

De familiën DE CUBBER-POLLEZ en VAN DE WALLE-VAN DEN HAUTTE ;

Bedanken voor de blijken van deelneming  
in de smartvolle rouw die hen treft.