

Wie in Kristus wil blijven,  
moet leven zoals Hij heeft geleefd (Johannesbrief 2,7)



OM HAAR EENMAAL BIJ GOD WEER TE ZIEN  
BID VOOR MEJUFFER

## Maria Philomène DE CUBBER

dochter van wijlen de Heer en Mevrouw  
Jean-Baptist DE CUBBER-ROBINON

Haar aardse leven begon op 9 mei 1894 te St Maria-  
Lierde en ging over in haar eeuwig leven op 22 juli 1963  
te St Maria-Oudenhove nadat zij versterkt was door het  
sakrament der zieken en der stervenden.



De Heer heeft er zijn behagen in gevonden Maria's  
leven te bestendigen in het goede. Een vlaamse wijsheid  
zegt: Leven is weven en sterven is zijn stuk afgeven. Of  
men lang of kort heeft geleefd, nooit is het stuk af. Een  
aardse leven breekt steeds af. Het blijft steeds een on-  
voltooid symfonie. Het is ook nooit zonder weef-fouten.  
Aan de goddelijke Wever komt het toe het eindstuk te  
voltooien. Hij, die het leven schonk, het enige tijd be-  
waarde om het daarna terug te nemen, heeft ook het recht  
er zijn handteken onder te plaatsen. Daarom moeten wij  
er niet om bekommerd zijn of ons leven af is, volmaakt  
of ondertekend. Wij kunnen alleen werken met de tijd en  
het garen dat wij hebben gekregen. Wij kunnen het niet  
beter doen als ons Heer zelf heeft gedaan, want als wij  
leven zoals Hij leefde, blijven wij voor altijd bij Hem en  
met zijn dienares Maria die voortaan leeft, op een manier  
die wij alleen kunnen gissen omdat het geluk dat God  
ons bereidt alle menselijke verbeelding te kort schiet.

Maria, gij hebt geweeft zolang de Meester het U toe-  
liet door uw gebed en uw naaiwerk daar op uw bed. Help  
gij ons voortaan bij de Heer dat wij het onze moedig  
voortzetten.

Tijdens iedere Mis zullen wij voor u offeren: Laat U  
verzoenen, Heer, door onze smeekgebeden voor de ziel  
van Maria voor wie wij dit offer opdragen. Gewaardig U  
haar in het gezelschap van uw Heiligen op te nemen.  
Amen.

NAMIS: dinsdag 6 augustus te 7 u 30

Heer en Mevrouw Louis De Cubber-Rokegem  
haar broeder en schoonzuster  
Heer en Mevrouw Albert Morreels-De Cubber en kind Freddy;  
Heer en Mevrouw André De Cubber-Stevens en kinderen Caroline en  
Christine;

Jonge Heer Roger De Cubber

haar neven en nichten

De families De Cubber en Robinon

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van Kristelijke deelneming -en  
danken U.

Drukk. De Rijck-Dubbeloy, Acaciaaan 41 Zottegem Tel. 70.05.29