

Gegroet, o Kruis  
Onze enige hoop.



Laten we bidden voor  
de Zielerust van  
Mevrouw

**Maria - Prudentia DE CUBBER**

weduwe van Mijnheer  
**Jozef VAN CEUNEBROECK,**

geboren te Zegelsem de 24 januari 1875 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen te Nederbrakel  
de 14 september 1960,  
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de  
Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de  
Confretrie van de H. Barbara.

Gelukkig de vrouw, die, reeds van in haar  
jonge jaren geleerd heeft onder het kruis te  
staan met de smartvolle Moeder van God, en  
daar te leren van de gekruisigde Liefde.

De dierbare overledene heeft haar koningin-  
nekroon, als vrouw en moeder, gedragen met  
waardigheid en in verheven stemming; en wan-  
neer die kroon soms een doornenkroon werd,  
heeft zij nimmer vergeten dat God de doornen  
eens zou verheerlijken. « O Vader, zo bad zij,  
Uw H. Wil geschiede » wetende dat « wie met  
Kristus lijden, met Hem ook zullen verheerlijkt  
worden ».

Bemide kinderen, veel kommer en last heb  
ik gehad om u groot te brengen omdat vader  
er niet meer was, maar uw grote liefde voor mij  
en uw eensgezindheid is mij altijd een grote  
troost geweest.

Bemide kleinkinderen en familie, troost u om  
mijn heengaan en dankt God, die mij zovele ja-  
ren samen met U liet doorbrengen; vergeet nim-  
mer het voorbeeld dat ik U gaf, opdat wij elkan-  
der zouden weerzien bij vader in de hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige  
rust.



De familie dankt om uw kristelijke  
deelneming en om uw troostend gebed.