

Heer, niet onze wil, maar de uwe geschiede.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## Maria-Theresia De Cubber

weduwe van

**Emile Van De Putte**

geboren te Zegelsem, de 14 Maart 1859 en er godvruchtig overleden, de 7 Maart 1950, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en door den bijzonderen zegen van Z. H. den Paus.

Gij weet het, God, Gij die de diepste gevoelens der harten doorgrondt, welk een onwaardeerbaren schat wij in onze goede moeder verliezen.

In eenvoud en rechtzinnigheid was zij verkleefd aan Godsdienst en plicht, zij was voorbeeldig in haar leven, rechtvaardig in haren handel en wandel, vol zorg voor haar kinderen. Zij heeft voor haar huisgezin geleefd en gearbeid. Zoo is zij onder ons doorgegaan, altijd minzaam en toegevend en tot ieder offer bereid waar er goed te doen was.

Beziel met een mildadig hart, was ze gelukkig bij de voldoening die zij in liefdewerken aan andere kon bezorgen. Zij heeft haar levenseinde verwacht met de bovennatuurlijke kracht, die de grootste der genaden is voor hen die naar den Heer gaan en de zachtste der vertroostingingen voor hen die blijven.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, dank voor uw genegenheid. Mijn taak is volbracht, ik ga bij vader in den Hemel; dat onze zegen U begoede in een sterke godsdienstzin en U steune om ons leven en voorbeeld te volgen. Het is Gods wil d. t. ik U verlate voor een tijd. Wij vergeten elkander niet en wij blijven in hoop en liefde, in geloof en gebeden, onsterfelijk bijeen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 dagen afl.

J. Van Der Donckt, Kostler, Zegelsem

De Familie VAN DE PUTTE,

BEDANKT.