

Heer, ik kom, al jammerklagen,
't hart als asse rouw geslagen
hulp in mijnen eindstrijd vragen.

(Lit; Dies iræ 17)

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-THERESIA DE CUBBER

echtgenote van Mijnheer

JOZEF MOTTE

geboren te Nederbrakel de 11 October 1891 en
aldaar godvruchtig overleden de 21 Januari 1955.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.



De dierbare overledene heeft O. L. Heer steeds gediend met een levendig geloof, een onwankelbaar vertrouwen in eenvoudige maar welgemeende godsvrucht. Steeds met vreugde in het hart, richtte zij haar gedachten dikwijls naar de Hemel, wel wetende dat alleen O. L. Heer de ware opbeuring en troost brengt in de beproeving en het lijden; "op God betrouwd is op de Rots gebouwd", zo verzuchtte zij dikwijls.

Wat is het dan zoet te sterven, wanneer men met een gerust geweten kan terugzien op een leven van godsdienstigheid en trouwe plichts-
vervulling!

Mijn dierbare echtgenoot, beminde kinderen, ik meende U nog menige jaren te kunnen helpen en steunen om deugdzaam door het leven te gaan; doch O. L. Heer heeft er anders over beslist. Onderwerpen wij ons aan Zijn H. Wil. Weent echter niet om mij maar troost U met de zoete gedachte dat wij weldra weerom voor eeuwig zullen verenigd zijn in het Hemels Vaderhuis. Hebt dank voor uw liefdevolle zorgen en toewijding in mijn lange ziekte. Bidt voor mij. Vaart allen wel en leeft schoon, braaf, deugdzaam en christelijk en Gods Zegen zal op U rusten.

Barmhartige Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.



Heer Jozef MOTTE ;

De Commandant en Mevrouw Marc
PANNIER-MOTTE ;

De Familiën DE CUBBER, MOTTE
PIETERS, VAN NIEUWENHOVE ;

Bedanken U voor de bliken
van genegenheid en uw gebed.

Nederbrakel Druk. We O. Surdmacourt.