

Heer laat deze kelk aan mij voorbijgaan,
doch niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEJUFFROUW

MARIA, ZOË DE CUBBER

Zij werd geboren te Opbrake!
op 24 augustus 1904 en ontsliep godvruchtig
in de Heer te Brakel op 1 augustus 1989.
Gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Nu alles volop tot rijpheid komt, is Zoë als een
rijpe vrucht geplukt door Gods liefdevolle hand.
Haar leven, was een leven vol goedheid en
liefde. Alhoewel zij zelf geen kinderen had, heeft
zij toch de liefde en het verdriet gekend van
kinderen op te voeden. Het huis was en is nu nog
vol van kinderen. Dat was haar levenstaak. De
rijkdom die in haar hart aanwezig was, om dat
met gulheid aan anderen mee te delen. Nu ze
van ons heen is gegaan, ervaren wij een diepe
smart en pijn om dat verlies. Het is altijd een
wonde die geslagen wordt wanneer een ander,
die geliefd was, uit ons midden te zien ver-
dwijnen. Maar in de overtuiging en de belofte
die haar leven heeft gekenmerkt: « Dat God ons

zijn belofte heeft gegeven, dat elke mens zal
opgenomen worden in Zijn eeuwige liefde ». Zo
kunnen wij ook door pijn en gemis onze lieve
dode afstaan.

Mijn geliefde zusters en schoonzusters, kinderen
en kleinkinderen, zo mag ik jullie wel noemen.
Heb dank voor wat gij mij aan vreugde hebt
gegeven. Dank vooral voor de goede zorgen en
de genegenheid die ik van jullie mocht ont-
vangen. Ik weet dat dit loon een voorproef was
van wat mij te wachten staat bij de Heer.
Blijft in diezelfde band van liefde met elkaar
verbonden.

Dierbare familieleden en vrienden. De band van
liefde en vriendschap die wij met elkaar gesmeed
hebben kan door de dood niet verbroken worden,
maar zal zijn oorsprong en vervulling vinden
in Gods liefdevolle hand.

De families

DE CUBBER, FAINGNAERT,
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zaterdag 26 augustus om 7.30 uur.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel