

Heer, laat deze kelk aan mij voorbijgaan,
doch niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEJUFFROUW

Marie, Alice DE CUBBER

Zij werd geboren te Opbrakel
op 13 november 1905 en ontsliep godvruchtig
in de Heer te Brakel op 6 mei 1991, gesterkt
door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

God die liefde zijt en de mens het vermogen
gegeven hebt om ook te kunnen beminnen,
gedenk deze dierbare overledene.

Haar leven was een leven vol goedheid en
liefde. Alhoewel zij zelf geen kinderen had,
was zij in een huis vol kinderen, waaraan ze
al de liefde en goedheid gaf die in haar aan-
wezig was.

Nu ze van ons heen is gegaan, ervaren wij
een diepe smart en pijn om dit verlies. Het is
altijd een wonde die geslagen wordt wanneer
een ander mens, die geliefd was, uit ons mid-
den verdwijnt.

Haar overtuiging en geloof in Gods goede en
milde kracht, heeft zij willen doorgeven. Het
gaf haar het vermogen om met een groot hart
allen met liefde te benaderen die haar weg
gekruist hebben.

God, neem haar dan op in Uw hemels Vader-
huis, waar ze nu verenigd is met haar zusters
en broers, waar ze rust en verlichting mag
vinden.

Mijn geliefde zusters en schoonzusters, kinde-
ren en kleinkinderen, zo mag ik jullie noemen,
hebt dank voor wat ge mij aan vreugde hebt
gegeven. Dank vooral voor de goede zorgen en
de genegenheid die ik van jullie mocht ont-
vangen. Ik weet dat dit loon een voorproef
was van wat mij te wachten staat bij God.
Blijft in dezelfde band van liefde met elkaar
verbonden.

Dierbare familie en vrienden, de band van
liefde en vriendschap die wij met elkaar ge-
smeed hebben kan door de dood niet verbro-
ken worden, maar zal zijn oorsprong en ver-
vulling vinden in Gods liefdevolle hand.
Blijf mij gedenken in uw gebed.

Namis op vrijdag 24 mei om 19.30 uur.

De families DE CUBBER - FAINGNAERT,
danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Rouwleiding bvba Raoul - Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel