

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Marie-Clothilde DE CUBBER

weduwe van Mijnheer

HENRI HOECKMAN

geboren te Zegelsem, de 24 maart 1901 en godvruchtig overleden te Gent, de 31 mei 1964, bediend van de HH. Sacramenten der zieken en van de Pauselijke Zegen « in het stervensuur. »

Zij was Erelid van de Vrouwenbond van het H. Hart. Lid van Boerinnegilde en van de Pauselijke Missiewerken

De duurzame overledene die wij bewenen was een voorbeeldige christene vrouw, een oprechte goede echtgenote en moeder.

Samen met haar man heeft zij lief en leed gekend en gedragen bij de stichting en de ontplooiing van een kroostrijk en kristelijk gezin. Zij was een voorbeeld van diep godsdienstig denken en leven. Zij was vol bezorgdheid voor haar man en haar kinderen en voor haar inwonende broeder en tevens vol belangstelling voor het bedrijf. Met haar familie en bureu leefde zij in de grootste vriendschap, steeds behulpzaam en gedienschtig. Al haar betrachtingen waren naar het goede gericht: alle parochiale verwezenlijkingen en apostolaatswerken, alle vormen van dienstbetoon en ook de missiewerken mochten op haar steun en medewerking rekenen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat zij de vreugde mocht ervaren haar oudste dochter voor de Heer af te staan om haar een gelukkige kloosterzuster te zien worden vooral in haar toewijding voor zieken en ouden van dagen.

De Heer beproeft dikwijls zijn meest beminden... Zij werd ziek en de ziekte zou haar geleidelijk maar voor al, — sedert het plotseling afsterven van haar man, nog geen vijf maanden geleden, — sneller en zekerder ondermijnen en haar meeslepen naar het graf. Veel heeft zij gedurende deze laatste maanden geleden door smartelijke pijnen, haar afwezigheid uit haar geliefd

midden, door haar eenzaamheid en niet het minst door dat pijnlijk verlies van haar echtgenoot terwyl zij reeds in het ziekenhuis verbleef. Doch bleef ze geduldig en aanvaarde alles met onderworpenheid en liefde. Zij bleef dankbaar tegenover God en ook tegenover de mensen voor elke blijk van trouw en genegenheid, voor elk bezoek en voor ieder woord van troost en meevoelen.

Heer, wij danken U om onze moeder en wij zijn er zeker van dat ons aller gebed zal bijdragen opdat zij de volheid van leven zal bezitten in U die gezegd hebt « Ik ben de verrijzenis en het leven. »

Lieve Vrouwke, gedenk al de Wees gegroeten die moeder ter uwer ere heeft gebeden, ook aan haar geliefde Kapel van de Kleine Gastenhoek en bid voor haar. Wees gedankt omdat moeder uit haar lijden werd verlost op uw feest van Maria-Koningin en zeker ook door uw voorspraak.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. afl.

De families DE CUBBER en HOECKMAN,

BEDANKEN.

Van Der Donckt, Zegelsem