

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ».



VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Marie-Thérèse DECUBBER

echtgenote van de Heer

ROBERT TERNOOT,

geboren te Nederbrakel op 24 februari
1907 en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 14 april 1980, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken.

Lid van K.V.L.V. - Opbrakel.

In deze schone paasdagen en ontluikende lente die ons van nieuw leven spreken, dragen wij vandaag een vrouw ten grave, die na enkele jaren op rust gesteld, schoon en diep kristelijk geleefd heeft. Gans haar leven was een leven van harde arbeid. Voor haar geliefde ouders was ze de steun en de opbeurende kracht. Zij was een trouwe echtgenote in de zware dag die hen samen iedere dag te wachten stond. Het beste, in onbegrensde edelmoedigheid heeft ze aan haar schoon gezin gegeven, met schone vooruitzichten in haar kleinkinderen, die haar nauw aan het hart lagen. Ze had ook een open oog en hart voor haar medemensen. Ze was er nog zo nodig, nu is ze plots en onverwacht ons ontvallen. De mens wikt en

God beschikt. Ons leven is slechts een rook. Moge de Verrezen Heer haar nu opnemen in zijn goddelijke heerlijkheid. Zij ruste nu in vrede!

Mijn dierbare echtgenoot, ik dank U en God omdat wij zovele jaren elkaar steun en geluk mochten brengen. « Treur nu niet in uw eenzame dagen als mensen die geen hoop hebben » zegt St.-Paulus. Sterven is de doorgang waarlangs God ons roept naar een beter en eeuwig leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, familie en kennissen, dank voor al uw toewijding en liefdevolle zorgen, vooral voor uw gebeden waarmee ge mij geholpen hebt bij het droeve afscheid. Draagt uw liefde nu over op vader want hij heeft het nodig. Bidden wij voor elkaar.

Namis op zondag 4 mei om 10 u.

K.V.L.V.-mis op dinsdag 13 mei om 19 u.

De families DECUBBER, BAUWENS,
TERNOOT, VANDERBRUGGEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijsselincx, Opbrakel