

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God. (Ps. C XVI. 15.)



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

Marie-Thérèse De Cubber

WEDUWE VAN MIJNHEER

Pierre Simoens

*geboren te Everbeek, den 30ⁿ Juli 1866 en aldaar overleden, den 12ⁿ April 1948
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden en den Pauselijken Zegen « in articulo mortis ».*

Deze vrouw vreesde God en zocht in alles zijn H. Wil te volbrengen.

De goedheid harer inborst maakte haar talrijke vrienden en de edele gevoelens van haar hart verwierpen haar de algemene achting. Toonbeeld van christelijke plichtsvervulling heeft zij den omgang van haar huis wel nagezien en door haar vlijt en arbeid, was zij de steun van haar echtgenoot.

Toch bleef zij niet van beproevingen gespaard; treurige dagen en ellendige nachten heeft zij geteld, maar zij wist dat het lijden en de ziekte, met verdueligheid verdragen en met onderwerping aanvaard, ons een eeuwige beloning verzekeren. Daarom was zij steeds opgeruimd, en nooit kwam de minste klacht op haar lippen.

Lieve kinderen en kleinkinderen en gij vooral, mijn zoon, die mij zooveel jaren met de tederste genegenheid hebt omringd en bijgestaan, hebt dank voor al uw zorgen en vergeet mij niet in uw gebeden.

Blijft God getrouw en leeft op zulke wijze dat gij den dood niet hoeft te vrezen. Dan zullen wij malkander wederzien en uw hart zal zich vreugden en niemand zal u die vreugde kunnen ontnemen. Ik zegen u allen en zeg u tot wederziens in den hemel.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 qu. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

De kinderen Vandermenschbrugge-Simoens Maria,
Mijnheer en Mevrouw Clovis Gabreau-Simoens
en hun zoon,

Mijnheer en Mevrouw Jean-Baptiste Simoens-
Vandermenschbrugge er hunne kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Frans Simoens-Godijn,
hare kinderen en kleinkinderen;

De families De Cubber en Simoens,

BEDANKEN.

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.