



Dankbaar omdat hij zo lang onder ons
mocht vertoeven,
bidden wij voor de ziel van

DE HEER

Marinus DE CUBBER

Ere-Burgemeester van Oprakel.
Oudstrijder 1940-1945.

Zoon van wijlen

August DE CUBBER-VAN DEN BOSSCHE.

Geboren te Oprakel op 29 juni 1914 en
godvruchtig overleden in de kliniek der
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 13 mei 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

DE CUBBER-VAN DEN BOSSCHE,

danken U.

Namis : zondag 8 juni 1986 om 10 u.

Met U zijn er geen verten meer en alles
is nabij.

Des levens aanvang glinstert weer, geen
gisteren en geen morgen meer, geen tijd
meer en geen uren, geen grenzen en geen
muren en alle angst voorbij.

Verlost van schaduw en van schijn wordt
pijn en smart tot vreugd verheven.

Hoe kan het zo eenvoudig zijn, hoe kan
het leven Hemel zijn.

Met U, o kern van alle leven !

Uit « Adagio », F. Timmermans.

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel