

*Geloofd zij Jezus Christus. Amen.*

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

**Martha DE CUBBER**

echtgenote van Richard Moreels,

*geboren te Nederbrakel op 8 oktober  
1911 en godvruchtig overleden in de  
kliniek der Zusters van Barmhartigheid  
te Ronse op 14 december 1978,  
voorzien van de HH. Sakramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen.*

Het leven hier op aarde is een komen en gaan en alles gaat vlug voorbij. Naar het woord van de Heer blijft alleen waarde hebben, datgene dat we welgemeend voor anderen hebben gedaan, en naar datgene zal onze beloning gemeten worden.

De dierbare echtgenote is vroom en moedig geweest als echtgenote en moeder. Zij stond volledig ten dienste van man, kinderen en kleinkinderen en spaarde zich zelf niet.

Zij zorgde voor de huiselijke sfeer, en spijs haar zwakke gezondheid, spande zij zich in om het voor iedereen aangenaam te maken. Zij heeft haar roeping als moeder ten volle vervuld.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen ik dank u voor de vele schone jaren die wij samen mogen beleven hebben, ik dank vooral God die ons gezamenlijk geluk heeft geschonken en bidt tot Hem dat hij u allen moge zegenen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families :

DE CUBBER, MOREELS, BERTOUIL,  
STEVENS,

*danken U voor de bliken van kristelijke  
deelneming.*

*Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel*