



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Mathilde-Thérèse DECUBBER

weduwe van de Heer René DEBILDE,

geboren te Everbeek op 25 november 1896 en
godvruchtig overleden in het rustoord
« Najaarszon » te Brakel op 2 juli 1986,

voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken.

Niettegenstaande haar zeer hoge ouderdom
en de lasten van haar oude dag, is moeder
te vroeg van ons heengegaan. In onze geest
zal haar beeltenis blijven voortleven als dat
van een trouwe echtgenote, van een toege-
wijde en liefdevolle moeder.

Haar hele leven was één ononderbroken toe-
wijding voor haar gezin. Het deed haar pijn,
de laatste jaren niet meer te kunnen mee-
werken, maar des te meer leefde ze zo
goed mogelijk mee met de vreugden en het
leed van haar geliefden. Haar oude dag heeft
ze thuis, en in het rusthuis gelukkig kunnen

doorbrengen, omringd door de grote genegen-
heid en de uitnemende zorgen van haar
kinderen, geburen en personeel van het rust-
huis.

Dierbare kinderen, ik dank u van harte voor
al de genegenheid en de zorgen die ik van
u mocht ontvangen. Onze liefde voor elkaar
en ons geloof in de wederopstanding maakt
dit heengaan slechts tot een tijdelijke
scheiding. Wil mij en vader vaak vroom ge-
denken.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families

DECUBBER, LONGERSTAY,
DEBILDE, COSYNS en verwanten
danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel