

Mensen, hun dagen zijn als het gras,  
Zij bloeien als bloemen in het open veld.  
Plots waait de wind en zij zijn verdwenen.

Tot vroom aandenken aan de ziel van

**DE HEER**

## **MARTINUS - HENRI DE CUBBER**

echtgenote van wijlen Mevrouw

**MARIA DE BRUYKER**(†)

en **MARIA - BERTHA JOORIS**(†)

geboren te St.-Martens-Lierde, de 27 september 1893 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel, de 25 januari 1976, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

**OUDSTRIJDER 1914-1918**

†

De families **DE CUBBER, DE BRUYKER,**  
**DE VOS** en **JOORIS,**

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken  
van innige deelneming en

DANKEN U.

Druk. De Vos, St-Martens-Lierde

Niemand van ons weet hoe en wanneer voor ons het einde van ons leven zijn zal. Daarom is hij wijs, die zo tracht te leven, gelijk hij in het uur van zijn dood zal wensen geleefd te hebben. Doen wij daarom het goede in de nog korte tijd die ons gegeven wordt.

Wie zijn hoop enkel en alleen op het voorbijgaande stelt die komt dikwijls bedrogen uit. Hoe gretiger wij ernaar grijpen hoe méér onvoldaan de mens zich voelt in het ondervinden van de beperktheid ervan. Richten wij onze betrachtingen verder naar de Eeuwigheid, waarvoor wij geschapen zijn, dan ondervinden wij rap hoe het God ALLEEN is die het verlangen van de mens kan bevredigen.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, en Gij allen die goed voor mij zijt geweest, Ik dank U voor de genegenheid en de zorg die vooral de laatste weken mij zulke deugd hebben gedaan. Ziekte en machteloosheid maakt ieder mens zo dankbaar voor de genegenheid waarmee ieder hulp en ieder zorg U aangebracht wordt. Alleen vind Ik het spijtig dat de dood het mij hier onmogelijk maakt U er verder dankbaar om te zijn. Mocht Ik het later kunnen vergoeden bij Hem die ons oproept tot de Verrijzenis en het Eeuwig Leven in Zijn oneindige Heerlijkheid. Bidt daarom allen voor Mij bij ons laatste samenzijn in de kerk waar wij tot dat Eeuwig Leven gedoopt en gevormd zijn, en niet minder in de Zondagmis, waarin jaarin jaaruit voor elkaar gebeden wordt. Tot weerziens in het Eeuwig Vaderhuis!

Ten paradijze geleiden Hem de engelen!