

Welaan gij goede en trouwe dienaar, treed  
binnen in de vreugde des Heren. (Ev. Luc.)



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van

## MAURICE DE CUBBER

weduwenaar van Victorine COSYNS

Geboren te Opbrakel de 9 Januari 1867, en zacht  
in de Heer ontslapen te Nederbrakel, de 30 Augustus  
1953, versterkt door de H.H. Sacramenten  
der stervenden en de Pauselijke zegen  
«In Articulo Mortis»

De dierbare overledene was zijn leven lang een  
van die echt goede kristenen, die ongeveinsd  
door 't leven gaan met de overtuiging van hun  
verstand en hart op de handen: diepgelovig, het  
geloof belijgend en de liefde beseffend in de vaste  
hoop dat God de rechtschapen mens beloont  
na een deugdzaam leven.

Hij is ook de goede echtgenoot en brave huis-  
vader geweest, wiens enige betrachtting en kom-  
mer het was zijn kinderen welverend en voor-  
spoedig naar boven alles braaf en deugdzaam  
te zien. Hij voedde zijn kinderen op in eer en  
deugd. Groot zijn dan ook de verdiensten bij  
God van dezen die de opvoeding hunner kinde-  
ren verzorgd hebben.

Mijn geliefde kinderen, vaart allen wel en  
leeft schoon! Ik dank U allen om de vurige gene-  
genheid met dewelke gij mij hebt omringd in  
mijn oude dag. U, mijn lieve dochter, die mij in  
uw warme huiselijke haard zo edelmoedig  
hebt opgenomen en in wiens handen ik mocht  
sterven als in de armen van O.L. Vrouw. U dank  
ik in 't bijzonder. Dat God het U lone en U zege-

ne in uw bedrijf en in uw brave kinderen. Bidt  
allen voor mij opdat ik zo spoedig mogelijk met  
moeder verenigd weze in Eeuwige blijdschap.  
H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ont-  
ferm U onzer. De 4 akten a. u. b.



De families DE CUBBER, COSYNS,  
JOURQUIN en DE CONINCK;

Danken U om Uw kristelijke  
deelneming en gebeden.