

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN  
DE ZIEL VAN MEVROUW

## MELANIE DE CUBBER

weduwe van Mijnheer

JAN-BAPTIST SCHIETECATTE

geboren te Zegelsem, den 22 Augustus 1866,  
en aldaar godvruchtig overleden den 10 Maart 1947.  
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de confrerie van het H. Hart.  
H. Sacrament en andere godvruchtige genootschappen.

Een goed mensch en een goed christene is heengegaan. Zij was een mensch van diep geloof, het kwam tot uiting onophoudend in haar langen levensloop; van kommervolle, liefderijke en toegenegene bezorgdheid voor hare kinderen, die zij voorging in eer en deugd. Dat is haar heele leven geweest.

Kloekmoedig heeft zij altijd haar christelijke plichten gekweten. Ondanks den last der jaren of de guurheid van het weder zocht zij haar geloofsoorde plaats; het huis van God, want de vrees des Heeren was haar schat en ongeveinsde oprechtheid was haar kenmerk. Daarom hoefde zij de dood niet te vrezen, hoe onverwachts deze haar ook verraste.

Bemide kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor de genegenheid, die gij mij steeds hebt betoond. Weest niet bedroefd over mijn onvoorzien heengaan. De goede God heeft mij bevrijd van de ellenden van het aardse leven om mij de vreugde des hemels te laten genieten. Ik blijf U beminnen en voor U bidden tot dat wij terug vereenigd zijn om nooit meer te scheiden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!  
300 dagen afl.

Uitg. Van hoever, Elst.

Mijnheer en Mevrouw Jozef COSYNS-SCHIETECATTE en kinderen  
Maria, Johan en Gaston;  
Mijnheer en Mevrouw Louis HOECKMAN-SCHIETECATTE en kinderen  
Jan, Lucie, Paul, Maria en Luc;  
De Familie DE CUBBER, SCHIETECATTE.

BEDANKEN U uit ganscher harte voor de blijken van genegenheid en christelijke deelname, betoond aan onze diep betreunde afgestorvene.