



Bewaar in uw herinnering

DE HEER

***Paul DE CUBBER***

**echtgenoot van Maria DE STAERCKE**

Geboren te Elst op 14 mei 1926  
en overleden in het Aurora Ziekenhuis  
te Ronse op 15 oktober 2000,  
gesterkt door het Sacrament  
van de ziekenzalving.



Uw aanwezigheid en sympathie  
waren voor ons een grote troost.

De families DE CUBBER - DE STAERCKE  
danken u.

Namis op vrijdag 27 oktober 2000 om 18.30 uur  
in de decanale kerk Sint-Pietersbanden te Brakel.

Afscheid nemen doet steeds pijn,  
maar je hebt lang genoeg gestreden.  
Nu mag je rusten in de stilte  
die jij zo liefhad.

De laatste tijd kon je niet meer praten,  
maar jouw ogen zegden zoveel meer  
en keken met blijheid als iemand van ons,  
je familie of vrienden bij jou op bezoek kwam.

We zullen nooit echt weten  
wat je hebt geleden.  
We kunnen nooit echt voelen  
wat je hebt doorstaan.

Bedankt voor alles wat je voor ons deed,  
je zult in ons blijven voortleven,  
wij gunnen je vrede en rust.