

Mijn taak is vroegtijdig beëindigd,
uw onderlinge liefde moet blijven.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

PAULA, FLORENCE DECUBBER

echtgenote van de Heer
ALFONS HAEGEMAN

Geboren te Oprakel op 31 augustus 1923 en
overleden in de kliniek der zusters van Barm-
hartigheid te Ronse op 3 februari 1993, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de K.G.B. te Oprakel.

Helaas te vroeg, met een gebroken hart nemen
we afscheid van deze ingoede vrouw en moeder.
Nu ze er niet meer is beseffen we des te beter
wat ze voor ons allen heeft betekend en wat
voor een leemte haar afsterven in ons midden
nalaat, haar leven was in al zijn eenvoud en
dienstbetoon groot en schoon.

Van goeden huize opgevoed heeft ze nooit
zichzelf gezocht, maar ze zette edelmoedig, al
haar gaven en krachten in voor het welzijn van
haar gezin en oebuurt. Zij leerde ons hoe dat
leven goed en mooi kan zijn, want ze was de
blijde en opgewekte aanwezige midden in haar
knusjes ingerichte woning, omgevormd tot een
veilige thuishaven.

Voor vader, voor ons en vooral ook voor klein-
kinderen, Wim en Jens straalde op haar gezicht
de fiere blijheid om de liefde en het geluk van
elk van ons. Maar ook buiten haar gezin was
een spilfiguur in het leven van de buurt, deed
jaarlijks haar ronde voor de meimaand.

Altijd gedienschtig en gewaardeerd door iedereen
valt het moeilijk afscheid te nemen. Moedig,
bewust en heel gelovig met de dood voor ogen,
heeft niet opstandig, niet bedroefd, maar heel
bewust en dankbaar, heeft ze haar leven in Gods
handen gegeven, niet alléén, in haar geest heeft
ze allen meegenomen, allen die haar lief waren
en beminde.

Laten we God danken, wat Hij ons gaf o'or
haar en in liefde, zorg en levenslust, voor haar
aandacht en inzet voor haar man, haar kinderen
en kleinkinderen, familie en allen die haar be-
naderden, voor het gelukkig leven dat we samen
hadden. Vergeten we haar niet. Zij rustte nu in
vrede !

Namis in de St. Martinuskerk te Oprakel op
zondag 21 februari te 10 uur. Gezongen mis van-
wege K.B.G. op 1 maart te 18.30 uur.

**De families DECUBBER, HAEGEMAN,
PIETERAERENS en HIMSCHOOT,**

danken U voor de bliken van christelijk
medeleven en voor uw gelovig gebed.

Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449



*Nooit vragen, nooit klagen
maar pijn in stilte dragen.
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons
tot het laatst gezocht.*