

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

POLYDOOR DE CUBBER

Echtgenoot van Mevrouw Sylvie VERSTICHELEN.

Geboren te Parike de 2 augustus 1868 en er
overleden de 18 februari 1956.

Gezalfd met het H. Oliesel.

De mens is gelijk het gras, en al zijn heerlijk-
heid gelijk de bloem des velds. Het gras verdort
en de bloem valt af, als de geest des Heren er
over blaast. (Is. 40,6)

De ouderdom komt met kwalen en gebreken.
Het licht der ogen werd hem ontnomen en hij
werd beroofd van het aanschouwen van Gods
schone schepping. Dit zware kruis heeft hij ver-
scheidene jaren gedragen. Moge de dood daar-
om voor hem een bevrijding zijn van de ellen-
de, en hem overplaatsen in de onmiddellijke
aanschouwing van Gods glorie.

Hij was een rechtvaardig man, die God ge-
trouw diende al zijn levensdagen.

Maria vereerde hij met bijzondere liefde; hij
ijverde voor haar eer; haar rozenkrans was hem
dierbaar en week niet uit zijn vingers. Wat 'n
troost voor de achterblijvenden, dat het vrome
leven leidt tot een goede dood en dat de goede
dood de mens het eeuwig leven bezorgt.

Duurbare echtgenote, lang zijn wij samen ven-
enigd geweest. Lief en leed was ons deel. Dan-
ken wij samen God voor dit gezegende huwe-
lijksleven. Onze kinderen zullen U sterken en
steunen. Van uit de hoge Hemel blijf ik U voorts
beminnen.

Duurbare kinderen, troost Moeder aan wie gij
veel te danken hebt. Bidt voor vader.

Mijn goede familie, allen tot blij wederzien
hierboven. Bidt voor mij, vooral in de Heilige
zondagsmis

Mijn Jezus barmhartigheid.



De families DE CUBBER, D'HOMME,
VERSTICHELEN en NEYBERG,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Raph. Van der Geynst, Parike.