



Wil in uw gebeden gedenken de ziel van

DE HEER

PROSPER DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Louise VAN ACHTER

geboren te Nederbrakel op 29 augustus
1901 en er godvruchtig overleden op 6
december 1967,

voorzien van de H.H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

In volle advent is hij de Heer tege-
moet gegaan. Lange tijd reeds had hij
smachtend uitgezien naar de komst van
de Verlosser.

De pijn en de ziekte, die zijn lichaam
aftakelden hadden hem gelouterd en
hem klaargemaakt om in de hemel God
te kunnen ontmoeten.

Diep bedroefd maar in volle overgave
aan Gods wil zeggen wij vader vaarwel
in dit aardse leven. Door de herinnering
aan zijn goedheid, bezorgdheid en werk-
zaamheid zullen wij altijd met hem
verbonden blijven en wij zullen God
blijven bidden hem in Zijn barmhartig-
heid te gedenken.

Moge het eeuwig licht hem verschij-
nen en moge God de naastbestaanden
troosten en versterken.



Mevrouw Prosper DE CUBBER, gebo-
ren Marie-Louise VAN ACHTER,

De Heer en Mevrouw Michel DE CUB-
BER-VAN WIJMEERSCH en kinde-
ren,

De Heer en Mevrouw Luc DE CUBBER-
DE CLERCQ en kind,

De families DE CUBBER, VAN ACH-
TER, D'HAEYER en DE VOS,

danken U hartelijk voor uw gebeden en
blijken van deelneming in hun rouw.

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel