

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Rachel DE CUBBER

echtgenote van de Heer Isidoor MARREZ,

geboren te Elst op 9 september 1903 en
godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 26 november 1980, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

Voor allen, die zich in geloof aan U, Heer,
overgeven in leven en dood, zal de eeuwig-
heid opengaan als een land vol licht en
leven.

Alhoewel we weten dat het sterven een
overgaan is naar een groter geluk bij de
hemelse Vader, toch komt hij steeds te
vroeg en ongelegen.

Het leven van de overledene behoefde
geen uiterlijk vertoon en menselijke goed-
keuring om schoon en rijk te zijn in de
ogen van God.

Haar leven was ongeunsteld en onopval-
lend, maar Rachel was trouw aan haar ge-
loof, trouw aan haar familie en trouw aan
haar vrienden. Waarom zou de Heer minder
trouw zijn? Daarom hebben wij de vaste
hoop en overtuiging dat de Heer haar loon
naar werken zal weten te geven.

Geliefde echtgenoot, omdat we samen zo
gelukkig waren komt deze scheiding hard
aan. Nu gij mij nog het meest nodig had
werden we gescheiden, maar ik weet dat
onze kinderen deze taak van mij zullen
overnemen tot uw troost en geluk.

Beste kinderen en kleinkinderen, blijft in
mijn plaats vader met uw genegenheid en
hulp omringen zoals ge het steeds gedaan
hebt. Ik blijf uw helpende moeder maar nu
van bij de Heer.

De families DE CUBBER, MARREZ,
FOUQUART, DUHAUD,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Dr. J. De Vleeschouwer en zoon, Brakel