

Heer, geef haar de eeuwige rust
en dat het eeuwig licht haar verschijne.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Raphaëlle DE CUBBER

Echtgenote van Mijnheer

Germain PETRUS

geboren te St Maria-Oudenhove de 27 januari
1909, en godvruchtig overleden te Erwetegem de
21 november 1961,

gesterkt met de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen,

de Confrerie van de H. Barbara, Christelijke
Vrouwenbond en Boerinnengilde.

De dierbare overledene heeft de laatste weken
veel geleden en niets kon haar nog helpen in die
uitputtende ziekte dan de troost van de aanwezig-
heid bij haar ziekbed.

Zij was een trouwe echtgenote en een gelukkige
moeder, dienstvaardig en goed, vriendelijk voor
elkeen. O Heer, aan onze genegenheid hier hebt
gij haar plotseling ontrukkt, aan ons allen die zo
nog op haar moesten steunen.

Noch de kunst der geneesheren, noch onze vurigste
gebeden waren machtig genoeg om haar

het leven te behouden, den Allerhoogste had het
anders geschikt, onderwerpen wij ons aan Zijn
aanbiddelijke wil.

Teergeliefde echtgenoot en kinderen, uw hart is
verbrijzeld door mijn zo vroeg en zo jeugdig af-
sterven, doch troost U... God zal op uw schouders
geen kruis leggen dat ge niet kunt dragen. Bidt
voor mij in deze begrafenisdienst en in uw verder
leven, want een gebed is het beste geschenk voor
een overledene.

Bid de 4 akten.



Mr Germain PETRUS haar echtgenoot

Mr & Mw Gerard PETRUS-BEKE

Mr & Mw Edgard PETRUS-VAN PAEMEL

Mej. Odette PETRUS haar kinderen

Jonge heer Jean-Paul PETRUS haar kleinkind

De Familiën De Cubber, Petrus, Van Den Bossche
en De Freyne.

danken Ued. oprecht voor de blijken van
kristene deelneming.

Uitg. Koster Erwetegem