

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

REMI DE CUBBER

echtgenoot van

HORTENSE GHYS

geboren te Oprakel den 14 December 1868 en
aldaar overleden den 10 Augustus 1944.

Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden,

Hij was lid van den H. Hartbond en van
St Fr. Xaver. Genootschap

Vroom en rechtschapen van inborst, van kinds-
been af in den godsdienst opgeleid, was hij een van
die echte christenen die onopgemerkt maar trouw
den rechten weg bewandelen. Geloof en gebed, plicht-
beseft en naarstigheit, toewijding voor vrouw en
kinderen, waren de kenmerken van zijn stichtend
leven.

Zoolang zijn krachten het hem toelieten was hij
altijd trouw op post voor de maandelijksche H. Com-
munie en de vergadering der Xaverianen. Toen kwam
een lastige, slepende kwaal hem treffen. Stiaan wer-
den zijn sterke krachten ondermijnd. Dan heeft hij
zich stichtend op sterven voorbereid en rustig gaf hij
zijn ziel aan God terug. Voorzeker zal de Heer hem
eeuwig loonen voor alles wat hij hier op aarde heeft
vervuld.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen, troost U
in Gods schikkingen. Eenmaal zullen wij elkander
wederzien. Ik dank U voor uwe genegenheid en goe-
de zorgen. Blijft mij elken dag in uw gebeden geden-
ken en ook Gij, duurzame familieleden, kennissen en
vrienden, bidt voor mij.

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelname
in den rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechten
dank.

Mevrouw Remi DE CUBBER, geboren Hortense
GHYS ;
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Remi
DE CUBBER ;
De Familien DE CUBBER, GHYS en HERPE-
LINCK ;