

†

Bid voor de ziel van

DE HEER

René DECUBBER

echtgenoot van Mevrouw

Anna DE SMET,

geboren te Opbrakel op 24 januari 1905 en er godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus op 31 maart 1979, voorzien van de HH. Sacramenter Zieken.

De mens wikt maar God beschikt. Laat ons dit voor ogen houden bij het afsterven van een van onze dierbaren.

Genietend van de rust in zijn oude dag, omringd door de vriendschap van zijn medemensen en vooral door de genegenheid van zijn echtgenote, heeft God deze man geroepen tot een vrede en een rust die eeuwig duren zal.

Bidden wij in vertrouwen, dat de barmhartige God hem belone voor al het goede dat hij in zijn leven heeft gedaan. Mogen de engelen hem begeleiden naar het hemels vaderland.

Beminde echtgenote, kinderen, vrienden en verwanten, ik dank U voor uw

genegenheid ; gedenkt mij in uw gebeden, opdat wij later allen samen met elkaar mogen verenigd zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families DECUBBER, DE WOLF,
DE SMET, VAN DER LINDEN,
**danken U voor uw blijken
van kristelijke deelneming.**

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel