

« Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer »



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

RENE, HUBERT DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw
MARTHA CALLAERT

geboren te Elst op 12 juni 1917 en godvruchtig
overleden te Brakel (Opbrakel), op 13 november
1978, gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Mijnwerker-Brancardier

—
Van thuis weggevoerd is René in de loop van
een week naar een eeuwige thuis vertrokken.
De dood is het einde van onze aardse tocht.
Onze menselijke levensloop is er vaak een van
diepten en hoogten zoals voor deze man. Wij
verliezen in de buurt van de Dompels een be-
zorgd geworden echtgenoot en beminnelijke
vader: « Wie werkt voor vrouw en kind en
wordt door hen bemind is Vader ». Zo bleef René
jaar in jaar uit mee zorgen voor de dagelijkse
kost en genoot van op de hoogte, van de natuur
en vele leven.

Toch bidden wij met de psalmist « Wees hem
in uwe goedheid genadig; neem in uw oneindig
erbarmen zijn overtredingen weg ».

Houd Heer, uw kruis hoog voor mijn oog, licht
in het duister, wijs mij de weg omhoog. Uw
dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. « In
dood en leven, Heer wees Gij nabij » zo bid-
den wij voor onszelf.

Dierbare echtgenote, kinderen, burens en vrien-
den, graag was ik bij U gebleven om samen de
last van elkander te dragen. Blijft eendrachtig
samen in lief en vooral in leed.

Bid tot God de barmhartige Vader opdat ik
weldra moge verenigd zijn met onze overledenen
in een eeuwige zaligheid.

Moge zijn ziel, dank zij Gods barmhartigheid
in vrede rusten. Amen.

De families DE CUBBER, BAUWENS, CALLAERT
en VAN DE VIJVER,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.**

Drukk. L. De Ruyver - Brakel