

« Heer, in uw handen beveel ik mijn geest ».



DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Robert DE CUBBER

echtgenoot van **Mevrouw Maria MARROYEN**,

geboren te Opbrakel op 19 mei 1905 en vroom overleden in de kliniek te Brakel op 18 februari 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Op Aswoensdag breekt voor de christelijke gemeenschap de tijd aan van bezinning en boete, en de priester, door het opleggen van het as-kruisje, herinnert ons aan de vergankelijkheid van ons aards bestaan : « Mens, gedenk dat gij stof zijt, en tot stof der aarde wederkeert ».

(Lit. van Aswoensdag)

Enkele dagen, voor het begin van deze vasten, heeft de goede Vader beschikt dat voor onze dierbare overledene de tijd van boete en lijden voorgoed voorbij is en heeft Hij hem uitgenodigd tot deelname aan Zijn eeuwige heerlijkheid bij al de zijnen die hem vroegtijdig waren voorafgegaan. Als dertienjarige verloor hij zijn goede moeder, zijn zorgzame vader, een zusje en een broertje. Als oudste van een kroostrijk gezin heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de zijnen en het landbouwbedrijf, gezaaid, gewroet en geoogst, maar als overtuigde christen wist hij dat alleen de Heer bloei, groei en rijke vruchten schenkt. Hij kon zo rijk genieten van zijn schone velden, vruchten en vee. Bij het werk in Gods vrije natuur vond hij zijn diepste voldoening en geluk. Dat alles was voor hem,

voor zijn zwoegend zorgen en werken, een gave en een zegen van Gods ruime en rijke natuur.

Uit een christelijke familie gesproten heeft hij heel zijn leven de diep-menselijke levenswaarden van zijn katholiek geloof in zichzelf ontwikkeld en aan heel zijn gezin doorgegeven. Hierin werd hij gesteund door zijn vrome en goedhartige vrouw die met volle toewijding alle wel en wee met hem deelde. Samen hebben zij hun kinderen in eer en deugd opgevoed en geleid. In het eentonige van grijze dagen was de komst van de kinderen en kleinkinderen een lichtpunt. Het was een feest ze telkens rond zich te zien en hen te vertellen uit eigen ervaring en harde belevenissen. Vele burens en vrienden zullen hem missen want hij lag hen nauw aan het hart omdat ze van hem zoveel vriendelijkheid en dienstvaardigheid ondervonden. Met aller steun heeft hij moedig en geduldig zijn langdurige ziekte gedragen en tot hij moe gewrocht en moe geleeden, het beloofde land is ingetreden. (G. G.)

Mijn dierbare vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie, dank aan U allen om uw oprechte genegenheid en aanhoudende zorg. Blijft eensgezind in ongeveinsde liefde en onberekenbare dienstvaardigheid. Over de dood heen blijven wij verbonden in de Heer door ons gebed.

Uw gebeden blijven een steun voor onze dierbare overledene, uw blijven van christelijke deelneming een troost voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

Mevrouw Robert DE CUBBER, kinderen en kleinkinderen,
De families DE CUBBER, MARROYEN, VANDEN-BOSSCHE, DE GEETER.

Uitg. S. Gijssels. Brakel-Opbrakel