

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS.



## Bid voor de ziel

van

### ROGER DE CUBBER

zoon van

Charles en Elodie MEERSCHAUT

geboren te Elst den 26 Augustus 1928. en  
aldaar godvruchtig overleden den 5 October 1944.  
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Te jong helaas! in 't midden mijner dagen  
Rukt mij de dood van deze wereld af  
Een bloem gelijk, door stormwind neergeslagen.  
In vollen bloei, daal ik in 't stille graf.

Gelukkig die in God gelooven  
Als zulke wonden 't harte slaan  
Het is de Vader ginder boven  
Die 't zoo gewild heeft en gedaan.

Uw slagen, Heer, zijn hard en pijnlijk  
Gij treft uw dienaar in zijn jeugd  
Uw naam, o Heer, zij steeds gezegend  
Gij riept hem tot de hemelvreugd.

Duurbare ouders, broeders en zuster, troost u,  
hebt dank voor uwe langdurige en liefdevolle zor-  
gen in mijn onverbiddelijke ziekte, de dood is beter  
dan een droevig leven en de eeuwige rust beter dan  
een blijvende ziekelijkheid, bidt voor mij, gij ook  
beminde bloedverwanten en vrienden, treurt niet  
maar weest mij indachtig in uwe gebeden.

Akte van Geloof, Hoop, Liefde,

L. Van Hoever, Elst

De Familiën DE CUBBER-MEERSCHAUT :

BEDANKEN U uit ganscher harte voor de blijken  
van genegenheid en van christelijke deelneming be-  
toond aan onzen diep betreunden afgestorven zoon  
en broeder.