

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

ROGER DE CUBBER

zoon van

RICHARD en van wijlen ANNA DE CLERCQ

geboren te Zegelsem de 23 mei 1930
en er schielijk overleden de 9 mei 1961, gezalfd met de
H. Olie « in extremis. »

De duurzame overledene, alhoewel opgegroeiden met lichaamskracht bedeeld, bezat weliswaar niet de volle gave van lichamelijke en geestelijke gezondheid die voor een mens zo kostbaar is en hem zelfstandigheid geeft in het leven. Hij was dan nog het enige dat van vier kinderen was overgebleven en hij is dan ook steeds het zorgkind van moeder en ook van vader gebleven.

Vroegtijdig en zo plotseling ziet vader hem nu ook heengaan. Welk een pijnlijke wonde aan het hart van een oude vader die daardoor zijn gezelschap en een uitzicht van zijn levensdoel verliest. Gelukkig nu de christen mens die, alhoewel het harte bloedt, kan zeggen : « Heer, Gij hebt Uw werk gedaan en wat Gij doet, is wel gedaan, want al Uw werken zijn wonderbaar en goed. »

Roger was eenvoudig gebleven als een kind, maar verkleefd aan zijn ouders, familie en bureu. Hoe weinig hij ook door de natuur werd toebedeeld en, nu hij alles aanschouwt in het licht van de eeuwige waarheid, zal hij in alle oprechtheid kunnen bidden : « Heer, ik dank U omdat Gij mij, in al mijn menselijke ellende, voor zoveel kwaad hebt gevrijwaard en omdat Gij mij niet verantwoordelijk stelt voor datgene wat ik niet begreep... »

Duurbare vader, ik dank u omdat gij steeds goed waart voor mij. Weent niet over mij want ik ben nu zo gelukkig. Ik ben immers bij moeder en bij uw andere kinderen en samen wachten wij op u. Wij bidden voor u en voor al deze die goed waren voor ons en voor mij. Bidt ook gij voor ons, vader, familieleden en bureu. Tot weerziens bij God !

De 4 akten. (12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

De familieën DE CUBBER en DE CLERCQ,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.