

Dit is mijn gebod : dat gij elkander bemint, gelijk ik  
U bemind heb. (Jo, 15, 12)



VROOM AANDENKEN

aan

ONDEROFFICIER

## ROLAND DE CUBBER

zoon van Heer Victor en van  
Mevrouw Alice DE CUBBER

geboren te Elst, de 22 december 1937 en tragisch om het  
leven gekomen te Elisabethstad (Congo) de 28 oogst 1960,  
bediend van het H. Oliesel in extremis.

Het hoogste bewijs van liefde, zegt de Heer, is : ons  
leven te geven voor diegenen die ons duurzaam zijn.

Edelmoedig en plichtbewust nam Roland afscheid  
van zijn geliefde huiskring en toog naar Congo om er  
zijn landgenoten die in nood verkeerden, te helpen  
bevrijden, hoopvol op 'n blijde thuiskomst en 'n gelukkig  
wederzien.

«Nog enkele dagen» schreef hij in zijn laatste brief  
aan zijn beminde ouders, «en ik ben weer bij U!».

'n Smartelijk gebeuren helaas, slaat plots die blijde  
hoop aan spaanderen en verbrijzelt ruw 'n volmaakt  
huiselijk geluk. Hard is de slag voorwaar, bij deze droeve  
hoodschap en vader snikt en moeder barst in bittere  
tranen los om hun jongen die zo ver van huis aan beider  
liefde werd ontruk.

Geen menselijke troost kan zulke wonden helen,  
alléén 't geloof in God en in Jezus-Christus zijn enige  
Zoon onze Heer, die uit de doden is opgestaan en ons  
de verzekering heeft gegeven op eeuwig leven.

Roland was 'n deugdzame christelijke jongeling die  
leefde volgens zijn geloof en wij mogen hopen dat de  
Heer zijn levensoffer dat hij bracht in dienst van zijn  
volk, met welbehagen heeft aanvaard en hem het eeuwig  
leven zal schenken, dat hij aan zijn getrouwe dienaren  
heeft beloofd.

*Mijn dierbare Ouders, Broeder, Schoonzuster en  
Familie*, weest kloekmoedig en sterk in deze zware  
beproeving, richt uw ogen op 't Kruis van Hem die voor  
ons aller heil zijn leven heeft gegeven, bidt voor mij, ik  
zal voor U ten beste spreken, zo blijven wij in liefde  
verenigd en mocht het nu niet zijn, eens toch zal het  
gebeuren, dat wij elkander wederzien, maar dan om  
nimmer te scheiden. Berust in deze hoop en gij zult troost  
vinden bij God.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

---

Heer en Mevrouw Victor DE CUBBER-DE CUBBER,

*zijn ouders ;*

Heer en Mevr. Armand DE CUBBER-VAN DEN BERGHE,

*zijn broeder en schoonzuster ;*

De Familiën DE CUBBER, DE CUBBER, VAN WAMBEKE  
en DE RUYVER ;

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN INNIGE  
KRISTELIJKE DEELNEMING IN HUN ROUW.

---

EDELARE - DRUKK. G. DE BLEECKERE-DE CUBBER