

Heer Uw Wil geschiede op de aarde als in de hemel.



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN EN EEN
UITNODIGING TOT GEBED VOOR

DE HEER

SYLVAIN DE CUBBER

echtgenoot van mevrouw
GABRIELLE VAN DEN BOSSCHE

geboren te St.-Maria-Lierde op 24 april 1921
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Elisabeth te Zottegem op 13 september 1984,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Heer wij zijn diep bedroefd maar wij weten dat Gij de oneindige wijsheid en goedheid zijt en wat in onze ogen een smart is, kan in Uw Wil zegen zijn. Een ondermijnende kwaal heeft hem ondermijnd. Een leven vol werklust, gesterkt door de liefde voor het gezin, gelouterd door veel lijden is helaas veel te vroeg voorgedaan.

Zijn leven draagt diep in hem de sporen van zijn noeste arbeid in de koolmijnen. Hoe dikwijls is hij niet afgedaald in die donkere krochten om harde plicht als echtgenoot en vader te volbrengen?

Welke vreugde was het hem vanuit deze donkerte te mogen opklimmen naar het licht van zijn gezin.

Niet tegenstaande jaren werkonbekwaamheid, jaren van pijn en onmacht, wist hij zich te verzoenen met het onvermijdelijke. Met gelatenheid en overgave verdroeg hij alles uit liefde voor de zijnen.

Bemide echtgenote, gij waart mijn steun en mijn troost, vooral in de moeilijke jaren van mijn ziekte. Niets was U teveel. Ik dank U ontzettend veel om uw tedere zorgen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, volgt steeds de weg van eer, bezorgt door uw wederzijdse liefde aan moeder nog vele gelukkige jaren. Weest gij haar troost en steun en haar geluk. Dank U.

Mijn beste moeder, broeders, zuster, familieleden en vrienden, verbreekt de band der vriendschap niet en bidt dat God zich over mij ontferme volgens Zijn grote barmhartigheid.

Tot weerziens in het hemels Vaderhuis.

Bid voor mij.

De families : DE CUBBER, VAN DEN BOSSCHE,
DE BRACKELEER en CILDON

zijn U zeer erkentelijk voor uw kristelijke deelneming en DANKEN U.

Drukkerij Van Ruyskensvelde - Zottegem