

Jezus, die de zijnen liefhad, ging in die liefde tot het uiterste. Ev. Witte Donderdag Jo. 13, 1

†

TER ZALIGER GEDACHTENIS
van Mijnheer

Valère DE CUBBER

ONDERWIJZER

geboren te Everbeek op 10 mei 1927 en er
overleden op 18 april 1962,
versterkt door de HH. Sakramenten en de
Apostolische Zegen.

Na een lange en zeer pijnlijke lijdensweg heeft de Heer zijn trouwe dienaar tot Zich geroepen in de goede week, wanneer Onze Moeder de H. Kerk het grote lijden van onze Goddelijke Zaligmaker herdenkt.

Over gans het leven en sterven van de dierbare overledene straalde de lichtende glans van groot geloof en offervaardige liefde. Edelmoedig en geestdriftig had deze jonge onderwijzer eerst de leiding van de B.J.B.-jeugd in de parochie op zich genomen.

Weldra belette de vreselijke ziekte zelfs zijn taak van onderwijzer voort te zetten bij de schooljeugd, waaraan hij zijn beste krachten had gewijd. Een voor een zag hij zijn broeders heengaan om een nieuw gezin te stichten terwijl de ziekte hem meer en meer op de ziekenstoel kluisterde. Zijn goede moeder, die zich gans gaf aan haar ziek kind, werd hem wreed en plots ontrukkt.

Dan wendde Valère zich meer en meer tot zijn Hemelmoeder. Moedig ondernam hij herhaaldelijk de verre reis naar Lourdes. In dit genadeoord ging

hij met vertrouwen troost en moed zoeken om zijn kruis te dragen.

Zo een lijdensweg is zeldzaam. Deze Goede Week herinnert dat O. L. Heer een zin en betekenis aan het Kruis heeft gegeven en het paasmysterie leert ons dat Hij zijn grote heerlijkheid zal mededelen aan wie hem op zijn lijdensweg vergezelde. Zo het lijden groot was, zal de hemelvreugde die er op volgt, veel groter zijn, bevestigt de H. Paulus.

Teergeliefde vader, dierbare broers, zusters en bloedverwanten, ik dank U voor uw warme en trouwe genegenheid ! Moeder heb ik vervoegd ; samen beminnen we U voort en bidden voor U ! Dat uw wederzijds gebed de liefdeband, die ons samenbindt over het graf heen, versterke in afwachting van het blijde wederzien bij de Heer !

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

300 d. afl.



De families

DE CUBBER-DE NAUW,
zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Opdecam, koster, Everbeek