

Wel zalig is de sterveling
die nooit in kwade dagen ging
maar die zijn leven dag en nacht
Gods wet bewaard heeft en betracht.



ZALIG AANDENKEN AAN DE HEER

Victor DE CUBBER

weduwnaar van **Mevrouw Maria MORRE**,

geboren te Zegelsem op 29 augustus 1900 en
thuis in familiekring godvruchtig overleden
te Zegelsem op 29 augustus 1991, gesterkt door
de HH. Sakramenten der stervenden.

Met diepe ontroering zullen velen het onver-
wacht overlijden vernomen hebben van deze goe-
de, dienstvaardige, eerlijken en trouwe vriend.

Gans zijn leven heeft hij gewerkt midden de
natuur, de dieren, de veldvruchten : ze waren
zijn leven geworden. Hij leerde er de stille
rust die leidt naar de eenvoud en goedheid,
die tenslotte leidt naar de eeuwige schoonheid
van God zelf.

In de groei en de bloei van de veldgewassen
zag hij het beeld van God weerspiegeld en dit
deed hem de handen vouwen in vroom manne-
lijk gebed. Maar de oogstmaand is ingeluid.
Victor wist wel beter dan wie ook, wat deze
maand betekent in de natuur. Blijkbaar was ook
zijn leven rijp voor de oogst.

Niet klagen, maar dankbaar bijstand aanvaarden,
geen last zijn, maar gedragen door een inwen-
dige zorg en interesse, het hof bewandelen
en stil meelevens met het bedrijf.

Hij was een man van het « oude gelove van
Vlaanderen », die in het gezin, deugd en gods-
vrucht meegaf, aanhankelijkheid en genegenheid
aan Kerk en priesters.

Voor hem was dan ook het sterven maar een
stille overgang van het aardse naar de eeuwige
tegemeetkoming met God.

Trouwe ziel, wij priesters zullen U nooit ver-
geten en bij de geburen van de Rovorst zal
uw naam steeds in ere worden vernoemd.

Dierbare familie, looft en dankt de Heer om
de gave van een goed man.

Rijk was mijn leven, omdat ik allen liefhad,
heilig omdat alles van God kwam en aan Hem
wordt teruggeschonken. Ik dank U voor uw on-
begrensde zorgen en genegenheid, speciaal U,
Gerard, Jacqueline, Geert en Ann in wiens ge-
zin ik zo geborgen was. Dank dat ik thuis heb
mogen sterven.

Goede geburen, ook U dank ik allen.

Bloemen zijn er om mooi te zijn, mensen om
goed te zijn, dat laatste heeft Victor ons ge-
leerd,

Bidt gij samen met ons opdat uw leven een
stukje van ons wordt :

Tevreden met een dankbaar hart, met een glimlach door het leven gaan.

Dank U, God. Dank U, Victor.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

Namis : vrijdag 4 oktober om 19 uur in de parochiekerk St.-Ursmarus te Zegelsem.

De families DE CUBBER, MORRE, VAN ASSCHE, MENSCHAERT,

danken U oprecht voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Rouwleiding bvba « Raoul » - Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel
beuselinkc belgium Marius 3



Wie in de Heer gelooft
gaat niet verloren
maar leeft
in eeuwigheid.