

Bewaar in uw hart de gedachtenis van uwen vader.  
Eecl, XXXV11



## Bid voor de ziel

van

## VICTOR DE CUBBER

weduwnaar van

### RENILDE FOUcart

geboren te Zegelsem den 18 Augustus 1865 en  
godvruchtig overleden te Elst den 15 Januari 1946.  
Versterkt door de H. H. Sakramenten

Lid van de Confrerie H. Hart. Xaverianen en  
andere godvruchtige genootschappen.

De laatste dag van ons leven is onbekend opdat wij ons alle dagen zouden bereiden om wel te sterven  
H. Aug.

Groot zullen bij God de verdiensten zijn diergenen welke zorg gedragen hebben voor de opvoeding hunner kinderen.  
H. Hier.

Hij was een goede echtgenoot en wijze vader hij leerde zijn huisgezin God vreezen, zijne wet beaminen en er naar leven.

Bemide kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten ge weet hoe ik voor u gewerkt heb om u allen talrijk in eer en deugd op te brengen, dag en nacht bekommerd met uw welzijn, heb ik mij geene moeite gespaard. Ge hebt mij ook met veel zorgen omringd. Nu ga ik naar een ander leven. ik zal over u waken. Bemint elkander, blijft getrouw aan uw geloof. Vergheet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl)

---

Uitg. L. Van Hoever Elst

De Familien DE CUBBER en FOUcart, kinderen en kleinkinderen en Bloedverwanten ;

BEDANKEN voor uw blijken van deelneming.