

God heeft ons door het leven geen kalme reis beloofd, wel een behouden aankomst voor eeuwig!

†

In gebed en dank blijven wij gedenken

DE HEER

## **Victor, Oscar DE CUBBER**

echtgenoot van Mevrouw MARIA CNUDE,

geboren te Opbrakel op 26 september 1900 en kristelijk overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 14 mei 1981, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

In deze heilbrengende Paastijd, in de ontluikende lente en de schone meimaand, waar alles getuigt van nieuw leven, krijgen we als kristen mens in de « blijde boodschap » de bevestiging dat ons geloof in Jezus Kristus de grenzen van ons menselijk bestaan, dood en graf overschrijdt, niet is gebonden aan tijd en ruimte en voor de mens telkens opnieuw hoop en verwachting aankondigt.

In dat geloof nemen we vandaag afscheid, in dankbaarheid en in vertrouwen op Gods barmhartigheid van deze goede en bejaarde man, die in het leven, zijn plichten en rechten als een gave en opgave van Godswege heeft aanvaard. Vanaf zijn jeugd was

hij op het ouderlijk erf vertrouwd met het labeur van het bedrijf. Hij werd gewaardeerd om zijn eenvoud, goedheid en rechtschapenheid. Opgegroeid in een geest van geloof en werkzaamheid is hij steeds als echtgenoot en vader een voorbeeld geweest van trouwe godsdienstigheid en dienstvaardigheid.

Na een lang leven en gelouterd door ouderdom en ziekte is hij nu overgegaan naar de opperste rust.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, het leven kan hard en schoon zijn. Plicht geeft troost en verdienste; dank om uw toegewijde en helpende zorgen. Gedenkt dat een kristelijk leven de grootste en zekerste waarborg is van een blij weerzien bij de Heer. Bidden wij allen samen voor elkaar.

Familie en vrienden, dank voor uw genegenheid en vriendschap.

Namis op zondag 31 mei 1981 om 10 uur.

De families DE CUBBER, CUNDDE,  
HOEBEKE, BRAET,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Begr. Amand Marroyen, Kasteelstr., Brakel  
Dr. J. De Vleeschouwer en zoon, Brakel