

" Als er niets meer aan de ziekte te doen is
moet alles in het werk gesteld worden
opdat de zieke zijn leven
zo comfortabel en menswaardig mogelijk
kan voleinden en opdat hij afscheid kan nemen
van zijn naastbestaanden."
- Zuster Leontine in 'Menswaardig Sterven,
Palliatieve Zorgen...
als een mantel om je heen', p. 30.

WILLIAM DE CUBBER

Opbrakel 9 oktober 1954
Brussel Sint-Jansziekenhuis 17 september 1995

De families DE CUBBER - VAN HAMME

danken voor je meelevens.

Als iemand sterft
op zijn veertigste
schrijf je over de dood
als over het leven.

William vertrok naar Brussel
- twintig jaar geleden -
op zoek naar het ware geluk ?
Vond hij ergens daarachter
zinnelijkheid en liefde ?
Hij hield van muziek
van Mozart tot Stef Bos.
Zijn vrienden getuigen nu :
"Behulpzamer kon niet.
We missen hem".

Negen maanden wordt het stil
met de dood voor ogen.
Verplegers van Sint-Jan
geloven in hem
dragen hem op handen
luisteren en bewaren
in een mantel van liefde
het gesprek ten einde toe :

"Wat vecht je?
Waar hecht je je aan ?
Wat vind je ?
Wat bindt je hier dan ?"

Alles rond het sterven is hier mooi.
Met een gevoel van eigenwaarde
geeft hij het geluk uit handen
sterft gelukkig. De rest is stilte.