



HERINNER U IN GEBED
DE HEER

Willy DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw Suzanne Callebaut,

geboren te Nederbrakel op 7 december 1936
en godvruchtig overleden in de kliniek
Dr. Goffaerts te Zottegem
op 26 augustus 1987,
gezalfd met de H. Olie.

Een goede echtgenoot en vader is veel te vroeg van ons heengegaan. Hard heeft Willy gewerkt voor vrouw en gezin. Het lijden is hem inderdaad niet gespaard gebleven. Geduldig en met een tengerere gezondheid, heeft hij de laatste maanden van zijn leven licht werk aangevraagd en zich gedwee gedragen bij het lijden dat de Heer toeliet. Dankbaar om de zorg en liefde van de zynen, heeft hij de dood kalm zien naderen, indachtig dat sterven behoort tot het leven: « Leven is weven en sterven is zijn stuk inleveren »!

De Heer heeft zijn lijden aanvaard als de belijdenis van zijn ongeveinsd geloof.

Gelijk ieder mens, hoopte hij nog lange jaren voor zijn gezin te kunnen zorgen. In overgave aan Gods' Wil, hoopte hij dat de

Hemelvader voor de zynen zou blijven zorgen. Dankbaarheid straalde uit zijn ogen en na het ontvangen van de Sakramenten toonde hij zijn betrouwen op Gods' Vaderschap en barmhartigheid.

Beste echtgenote, liefste zoon, ik hoopte nog lang bij U te zijn en U verder te mogen begeleiden. God heeft het anders beschikt. Onderwerpen wij ons aan zijn goddelijke wil gelijk Job. Ik vergeet U nooit. Mijn dank zal U in gebed blijven volgen. Beste familieleden, verpleger en vrienden, dank voor alles wat U voor mij deed. God loue U erom. Hou mijn gedachtenis in ere en bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Moeder van Deinsbeke, beveel mij aan bij Uw Goddelijke Zoon.

De families

DE CUBBER, CALLEBAUT,
DE COCK, DE BACKER,
danken U.

Namis : vrijdag 18 september om 19.30 u.

Begrafenissen-Crematies Raoul, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel