

+

Dankbaar aandenken aan
Mejuffrouw

Yvonne DE CUBBER
dochter van wijlen Arthur en
Louise HAESBROEK.

Zij werd geboren te Elst op 28 mei
1930 en overleed godvruchtig in de
Heer te Brussel (Jette) in Home
« Magnolia » op 28 november 1985,
gesterkt door de HH. Sakramenten
van de zieken.

De families De Cubber-Haesebroek,
zijn U zeer erkentelijk voor uw
blijken van deelneming.

Uw hand heeft mij geschapen,
getrokken uit het niet,

en nu ben ik ontslapen
na 's werelds lang verdriet ;

gedenk, o goede Vader,

Uw schepsel nu ;

ik kom U biddend nader ;

'k geloof in U.

Door 's vijands macht gebonden,

met Adams schuld belaan,

hebt Gij Uw schaap gevonden

en weer naar huis gedaan ;

gedenk, O Heilig Harte,

mijn ziele nu ;

door al uw pijn en smarten :

ik hoop op U.

Begr.-Crematies Amand Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel