

God heeft ze ons gegeven, God heeft ze ons ont-
nomen. Zijn Naam zij gezegend.

GODVRUCHTIGE † GEDACHTENIS

van Mevrouw

ZOË DE CUBBER

weduwe van Mijnheer

VICTOR FOUQUET

Geboren te Elst, de 16 September 1893 en aldaar
godvruchtig overleden den 23 Januari 1949.

Versterkt door de troostmiddelen O. M. de H. Kerk.
Zij was Lid van de Confrerie van 't H. Hart, het H.
Sakrament en andere godvruchtige Genootschappen.



De vrees des Heeren is de tucht der wijsheid.

Spreuk XV-33

In Gods vrees grootgebracht, bestuurde zij met wijs-
heid haar huisgezin en was de roem van hare kinderen.
Groot zullen voor God zijn de verdiensten dergenen
welke zorg gedragen hebben voor de opvoeding
hunner kinderen. Zij was eene vrome christene die
niets anders beoogde dan Gods glorie en het welzijn
van haar huisgezin. Daarom vond de dood, hoe on-
voorzien zij haar overviel, haar voorbereid, want met
een gerust gemoed onderwierp zij zich aan Gods
aanbiddelijken wil. God alleen weet wat voordeelig
is voor de zaligheid van de mensch, ook zendt Hij ons
niets over dat Hij niet heeft geschikt voor onze
heiligmaking.

Nav. Chr.

Duurbare Kinderen. Broeders, Zusters en Bloedver-
wanten, ik verlaat u, doch weest niet bedroefd.
beminde Kinderen Uwe Moeder verlaat deze wereld
waar zij voor u gewerkt en gezorgd heeft, blijft stand-
vastig in den dienst des Heeren, want alles is ijdel-
heid behalve God te dienen en Hem te beminnen,
est mij in uwe gebeden en goede werken indachtig.
Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.



De Familie DE CUBBER,

De Familie FOUQUET.

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond
bij hun smartvollen rouw.

Drukwerken — Van Nedervelde, Elst