



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Zoë, Marie DE CUBBER

echtgenote van de Heer Lodewijk De Pessemier,

geboren te St.-Martens-Lierde op 23 december 1909
en overleden te Brakel op 21 december 1989.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

—

Na een langdurige ziekte kwam een einde aan
het leven van deze goede vrouw. Zij heeft met
geduld en gelatenheid haar ziek-zijn gedragen
en dat mogen wij een heldendaad noemen.

Schoon was haar leven omdat zij mocht terug-
blikken op een leven van zorgen en werk, van
liefde en toewijding, van edelmoedigheid en op-
offering. Alles heeft zij gegeven voor het ge-
luk van haar man en kinderen. Daarom werd
zij bemind door allen die haar kenden.

Thans is hier op deze wereld van kommer en
zorg haar taak volbracht en is zij de lange
weg der eeuwigheid ingegaan.

Haar dood bedroefd ons, maar haar gedachtenis
zal ons altijd aangenaam blijven. Lieve echtge-
noot en kinderen, ik dank U zozeer voor de
goede zorgen waarmee gij mij de laatste jaren
hebt verzorgd en gekoesterd. Moge de Heer
uw goedheid overvloedig belonen.

Elk komend kerstfeest zal U een herinnering zijn
aan de droeve gebeurtenis van dit moment, dat
wij van elkaar afscheid moesten nemen. Toch
leeft de hoop in ons dat wij elkaar eens zul-
len terug zien.

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, nu ben ik teruggegaan naar
de Heer, vandaar uit blijf ik waken en bidden
dat de kerstvreugde U allen mag troosten en
verlichting geven in deze droeve momenten.

Hou die kerstvrede levendig.

Dierbare familie en vrienden, dank U voor uw
liefde en genegenheid.

De families

DE CUBBER, BERTOUIL,
DE PESSEMIER, DE SMET,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : maandag 8 januari 1990 om 19 uur.

Rouwleiding bvba «RAOUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel