

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

Vrouw Albertine DECUMAN

Weduwe van Henri VAN LOO
en van Leopold CORSYN

geboren te Loppem den 6 April 1891 en godvruchtig overleden in het Hospitaal te Brugge den 4 November 1949, voorzien van de Gerechten onzer Moeder de H. Kerk.

ALBERTINE was een eenvoudige vrouw en eerlijk in haren handel, ze vreesde God en verzaakte aan de ijdelheden der wereld.

De zoetste troost die men in het graf kan mededragen is de getuigenis van het geweten, een goede echtgenote te zijn geweest en een goede moeder, die het voorbeeld van een deugdzaam leven als erfdel aan haar kinderen nalaat. H. Fr. Sal.

In het uur van de dood is men gelukkig de plicht geplaatst te hebben vóór het vermaak, de ziel vóór het lichaam, de eeuwigheid vóór de tijd. H. Aug.

Bemide KINDEREN en KLEINKINDEREN, gij weet hoe ik dag en nacht om u bekommerd was. Vergeet nu uw moeder niet in uwe gebeden en gij vooral mijn DOCHTER, die U aan den Heer hebt toegewijd in de stilte van het kloosterleven, bidt dagelijks voor mij.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.a

R. I. P.

Heer André VAN LOO,

Heer en Vrouw Julien DEDECKER-VAN LOO en kinderen
Jacqueline, Irène, Monique, Nadine, André, Roland en Martin,
Eerweerde Zuster Maria - Amanda, in 't klooster der Zusters
van Liefde te Heule, in de wereld Juffr. Antoinette VAN LOO,
De familiën DECUMAN, VAN LOO en CORSYN.

Danken Ued. voor de blijken van
kristelijke deelneming en gebeden.