

Ik geloof de verrijzenis van het vlees en het  
eeuwig leven. (Symbolum)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER  
**PETRUS DE CUYPER**

Weduwnaar van Mevrouw  
**ISALIE DE SPIEGELEER.**

geboren te Velzeke de 7 juni 1864 en aldaar  
godvruchtig overleden de 21 juni 1956.

Versterkt door het H. Oliesel.

In het goede opgebracht, bleef hij heel zijn  
leven de rechte weg bewandelen. Met de god-  
delozen had hij niets gemeens, hij verachtte 's  
wereld ijdelheden om de Heer eenvoudig en ge-  
trouw te dienen. Zijn hart was gedurig op God  
gericht en in zijn laatste ogenblikken mocht hij  
getuigen : « Gedenk, O Heer, dat ik in uwe  
tegenwoordigheid gewandeld heb, in de waar-  
heid en met een gelovig hart en dat ik volbracht  
heb al wat u aangenaam was.

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden,  
wanneer Hij hem rekening zal komen vragen.

Voor uwe gelovigen, o Heer, wordt het leven  
verwisseld, niet weggenomen en nadat het huis  
van dit aards verblijf is ontbonden wordt in de  
hemel een eeuwige woonstede verkregen.

(Pref. Mis overl.)

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en familie-  
leden vaartwel, hebt dank voor de liefde en ge-  
negenheid mij ten allen tijde betoond, en weest  
mij indachtig in uwe gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)



De familiën DE CUYPER, DE SPIEGELEER,  
VERHEYEN, bedanken U voor de  
gebeden en de deelneming in hun  
rouw.

---

Uitg. Jeroom Verlinden, Velzeke