

« Bomen sterven staande »  
« Heer, aanvaard mij zoals ik ben »



DANKBARE HERINNERING AAN  
DE HEER

## Robert DECUYPER

weduwnaar van Mevrouw  
**Simonne DERUYCK**

geboren te Leupegem op 14 januari 1918 en er  
schielijk overleden op 22 januari 1987, gezalfd  
met de H. Olie.

Lid van de Confrerie van 't H. Sacrament en de  
H. Amandus,  
Lid van de Christen Bond van Gepensioneerden,  
Oud-strijder 1940-1945.

De sterke man, nooit vermoeid, altijd wer-  
kend en bekommerd om het welzijn van de  
zijnen. God gaf hem de onschatbare gave van  
een betrekkelijk lang leven met zijn echtgenote  
die te vroeg en onverwacht pas enkele maanden  
naar het Vaderhuis is teruggeroepen.

Afscheid nemen van vader valt ons zwaar.  
Vader, gij waart de mens met het rijke, gulle  
hart, de man naar wie we met eerbied opkeken,  
om uw onverwoestbare werklust en levens-  
vreugde, om uw diep geloof, uw geest van  
gebed, uw liefde voor het kleine, uw wijs  
oordeel, uw gezonde kijk op mensen en dingen,  
de stiptheid en trouw waarmede gij elke taak  
vervult.

Hij was altijd bereid om zich in te zetten  
bij het opbouwen van de kerststal, vele kar-

Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde

weitjes in de kerk, bij de processie, in de pa-  
rochiezaal en toonde veel dienstbaarheid bij  
vrienden en kennissen.

Gij zijt voor ons een beste vader geweest.  
Gij hebt ons lief gehad met een sterke edele  
liefde, die nooit sterven kan. Zorgend-werkend  
hebt gij ons leren leven. Hoe blij en gelukkig  
waart gij, altijd te midden van uw kinderen en  
kleinkinderen, die U innig liefhadden.

De laatste jaren van uw aardse leven hebt  
gij met moeder een zware tocht gemaakt. In  
stichtende overgave aanvaardde gij Gods Wil.  
Gij hebt samen uw leven schoon beleefd. Wij  
hadden U beider nog graag bij ons gehouden.  
Vader en moeder, wij missen U.

Heer, God, wij danken U omdat Gij ons zo  
een goede vader hebt gegeven.

Gij allen, mijn vrienden, strijdmakkers, fa-  
milie en kennissen die mij dierbaar waren,  
denkt eens aan mij in uw gebeden. Vaarwel en  
tot wederziens.

H. Amandus, bid voor ons !

Namis : op zaterdag 7 maart 1987 te 18 uur.

De Heer en Mevrouw Pierre en Annette  
DECUYPER - KINET en kinderen,

De families DECUYPER - LEENAERT - DERUYCK -  
NOTERMAN,

danken voor de blijken van genegenheid  
en deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde