

In het kruis is de hoop der zalige verrijzenis.  
(Missaal)

+

BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**THEOPHIEL DE CUYPER,**  
echtgenoot van Mevrouw  
**MARIA BULTINCK.**

geboren te Oosterzele, den 3 April 1892 en aldaar  
godvruchtig overleden, den 23 Augustus 1947, versterkt  
door de H. H. Sacramenten der stervenden.

**Oud-Strijder 1914-1918.**

“De gezondheid is maar een ijdel woord en het  
leven een droom; gelukkig dan als het oogenblik  
gunstig is waarop God ons roept uit dit dal van tranen,  
om ons te brengen in de vreugde des hemels.”

Deze woorden uit de Navolging van Christus  
vertolken onze gedachten bij het doodsbed van dezen  
man. Eens vol kracht en gezondheid trok hij jarenlang  
met ontefbare werklust naar zijn werk. Niet een dag  
ziekteverlof had hij gekend. Maar in 't geheim had de  
kwaal hem aangetast. Toen ze voelbaar werd vocht hij  
er tegen en werkte voort tot dat hij gans uitgeput niet  
verder kon. Nog kloeg hij niet maar droeg zijn liiden  
met geduld tot het einde toe.

Dierbare Echtgenote, mijn vroegtijdig heengaan is U  
zeer pijnlijk, doch wij berusten in de schikking van  
Gods Voorzienigheid die onze wegen richt naar 't  
eeuwig geluk.

Voor al U, mijn geliefde Zoon was ik bezord,  
onthoud mijn goede voorbeelden en raadgevingen. Nu  
blijft gij alleen met Moeder, volg haar, zij is uw veilige  
leidster door de jeugdijaren, word Gij haar steun voor  
later.

U beiden en onze Familielieden dank ik voor al uw  
liefdevolle zorgen.

Vergeet mij niet in uw gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Mevrouw Theophiel DE CUYPER, geboren Maria BULTINCK ;  
Mijnheer Germain De CUYPER ;

De familie DE CUYPER ;

De familie BULTINCK ;

De familie DE ROO ;

De familie DE GUSSEM,

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in  
hun rouw betuigen U hun innigen dank.

Drukkertj Lourdault, Oosterzele. - Tel. 169