

†

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Camiel DE DECKER

zoon van wijlen

Albert DE DECKER

en Mevrouw

Suzanne VAN DEN BROUCK

Geboren te Geraardsbergen op
6 november 1945 en er na een
slepende ziekte overleden in het
O.L.-Vrouwziekenhuis op
25 januari 1996, gesterkt door
de H. Sakramenten der zieken.

Het wintert in natuur en leven
maar straks wenkt weer het voorjaarslicht.

Er is de pijn van afscheid nemen
en langzaam binnenin genezen
omdat voortaan zijn aangezicht
ons mensenhart op "eeuwig" richt.

Een vader, een zoon, een vriend en
bloedverwant
is heden uit ons nabij getreden
in 't land van gisteren ... verleden.

Een namis zal opgedragen worden in de
St.-Bartholomeuskerk op zondag 10 maart 1996
om 11 uur.

De families DE DECKER
VAN DEN BROUCK

zijn gevoelig voor uw blijken van deelneming
en danken U oprecht.