

De naam des Heren zij gezegend.



BID TOT ZIELERUST VAN MEVROUW

Denise DE DECKER

echtgenote van de heer

MAURICE BEERENS

geboren te St.-Antelinks de 2 maart 1935 en
overleden te Zottegem, de 18 januari 1968,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Bewaar mijn ziel, o Heer, en red mij : spaar
mij elke ontgoocheling, daar ik mijn hoop op
U heb gesteld. Ps 24

De wereld is een ballingschap, het leven een
doorgang, de hemel ons vaderland. Daar zijn
wij eens met God verenigd om samen het
eeuwig geluk te genieten.

"Ik ben de Verrijzenis en het leven, wie in
Mij gelooft al is hij gestorven, zal leven, en
al wie in Mij leeft en in Mij gelooft zal niet
sterven in eeuwigheid.

Dierbare familie : God roept mij tot Hem. Ik
dank U allen voor hetgene gij voor mij hebt
gedaan. Slechts dit vraag ik U nog, bidt voor
mij volgend gebed :

Verhoor, o Heer, de gebeden waardoor wij
oetmoedig uw barmhartigheid afsmeaken opdat
Gij de ziel van uw dienares, die Gij uit deze
wereld hebt doen scheiden, moogt vestigen in
de plaats van vrede en rust, door Kristus
Onze Heer. Amen.

De heer Maurice Beerens en kinderen,
De familie De Decker-Van der Haegen,
De familie Beerens-Van Damme,

Danken U voor uw bliken van medevoeler.