

Ontnam de dood mij uit uw midden,
Vergeet mij niet als gij zult bidden.



Op 30 December 1951 is te Vollezele godvruchtig
in de Heer ontslapen, gesterkt door de zalige Heil-
middelen van onze Moeder de H. Kerk, en de
Pauselijke Zegen.

Mijnheer Gaston DE DECKER

geboren te Idegem op 28 Augustus 1909

Echtgenoot van Mevrouw

María DECREM

Uit mijn stil huiselijk geluk heeft God mij geroepen.
Hij is de algoede Vader, ik ben zijn gehoorzaam kind
en ben gegaan waarheen Hij riep.

Heer, gij hebt mij dengene ontnomen, die mij zo duur-
baar was; hij die het geluk van mijn bestaan uitmaakte
is verdwenen als een bloem, waarvan ik de kleur en
de geur zal onthouden.

Hij was een man van sterk geloof een diepe gods-
vrucht, zacht van inborst en goed van karakter, min-
zaam en dienstvaardig. Maar ach . . . er moet aan
elke bloem een traan, aan elke zon een ondergaan,
aan elke dag een avond zijn.

Welbeminde echtgenote, heb dank voor uw liefde
en zorgen. Gij hebt mij tot het laatste ogenblik bij-
gestaan en verzorgd . . . matig uw droefheid met de
hoop op God.

Beminde broeders, zusters en familieleden, heb dank
voor uw diepe genegenheid, en Gij allen die ik wel-
deed, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus ontferm U mijner.

JEZUS, MARIA, JOZEF.



Mevrouw Gaston DE DECKER, geboren
María DECREM,

zijn echtgenote

De familiën

DE DECKER,

DECREM,

VAN DEN EYNDE,

VAN VRECKEM.

B E D A N K E N

voor uw gebeden en blijken van deel-
neming.