

*Ik sta voor U, mijn God.
Dood is mijn lot :
Einde of een nieuw begin,
doen en gewin !*

†

Gij die haar gekend en
bemind hebt gedenk

MEVROUW

Liliane DE DECKER

Geboren te Galmaarden op
8 november 1948 en overleden
te Geraardsbergen op 23 mei 1995,
gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Haar dochter, moeder, broers en de families

DE DECKER

VANDENBROUCK

danken oprecht voor de blijken van
medeleven en steun hen betuigd in deze rouw.

Vergeet ze niet
die haar ganse leven
God en plicht
is trouw gebleven;
die man en kind,
die bloedverwant en vriend
tot voorbeeld heeft
en troost gediend;
die moe gesloofd
die moe geleden,
een beter land
is ingetreden,
alwaar zijt U,
vergeet ze niet
en bid voor haar,
en wederziet !

Guido Gezelle.

O. L. Vrouw van de Oudenberg bid voor haar.

Graag nodigen wij U uit tot de H. Mis op 12 juni en 3 juli om
18.30 uur, die speciaal voor Liliane zal worden opgedragen.