



Bid God voor zijn goede dienstknecht
die waakzaam door het leven ging

de heer

PIETER DE DECKER

weduwnaar van mevrouw

Maria De Guissmé

geboren te Idegem op 28 mei 1902 en
godvruchtig overleden te Brakel op 30
augustus 1978, gesterkt door de HH.
Sacramenten.

Zoals een bloem van goede kwaliteit
lang kan stand houden als ze goed be-
zorgd wordt, zo heeft de afgestorvene
dank zij de buitengewone toewijding
van zijn familie, nog enkele maanden na
de dood van zijn dierbare echtgenote,
kunnen weerstaan aan de ziekte, die
hem ondermijnde.

Hij was eenenvijftig jaar gelukkig met
zijn vrouw. Zij waren naar elkaar ge-
groeid. Nu zijn ze terug samen. Die
zekerheid geeft ons het geloof, dat is
de troost van het kristendom. De goede

man heeft met onderwerping en gela-
tenheid zijn naderend levenseinde uit
Gods handen aanvaard, het hart vol
dankbaarheid om de genegenheid en de
zorgen van zijn dochter, schoonzoon en
kleinkinderen, vol dankbaarheid om het
leven waarvan hij zolang heeft mogen
genieten.

Waakzaam zijn is een eis in ons leven.
Wij staan midden in een wereld, waarin
we ons druk maken over vele dingen.
Waar het echter om gaat is of wij dat-
gene doen wat God van ons verwacht.
Wij mogen in alle oprechtheid zeggen :
de lieve dode heeft dat verwezenlijkt.

Beste familieleden en vrienden, moch-
ten wij allen eens samen zijn hierboven.
Vergeet mij niet in uw persoonlijke ge-
beden en in de wekelijkse Eucharistie-
viering. Vaartwel.

De families De Decker, De Guissmé,
Van Den Eynde, De Loor

danken U om uw blijken van
genegenheid en gebeden.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem