

†

Vrome en dankbare herinnering aan
het afscheid in geloof en vertrouwen
en aan de nagedachtenis van

MEVROUW

Marie De Deken,

weduwe van de Heer
Medard De Smet,

geboren te Wannegem - Lede op 1 maart 1894
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Oude-
naarde op 20 januari 1985, gesterkt door de H.H.
Sakramenten der zieken.

Moeder is van ons heengegaan en rustig
en onbevagen, omringd door haar talrijke
kroost naar haar Schepper teruggekeerd.

Een moeder sterft niet helemaal, toch zullen
wij haar nu moeten missen, maar midden
ons verdriet zijn wij dankbaar om de vele
levensjaren die zij moedig en met een onver-
woestbaar vertrouwen op God en Onze Lieve
Vrouw heeft mogen beleven.

Als een grote dame in haar eenvoud en
haar onuitputtelijke liefde en kracht zullen
wij ons haar blijven herinneren. Zij zal sa-
men met vader over ons blijven waken.

De Heer schonk haar een rijkgevuuld leven
vol geloof en verdraagzaamheid met liefde
voor allen die haar zo dierbaar waren.

Zij mag terugblikken in rust en vrede op
haar volbrachte taak

Haar kristelijke overtuiging heelt de pijn
die haar heengaan veroorzaakt.

Wij hielden zoveel van U, meer dan wij met
woorden hebben kunnen uitdrukken en leven
verder in de hoop dat U dat beter voelde,
zonder veel omhaal van woorden.

Lieve kinderen, kleinkinderen, achterklein-
kinderen en familie, treurt niet om mij, dankt
de Heer en bidt voor mij.

Ik blijf bij u met vader; ook in het andere
leven waak en bid ik voor u allen, waar ik
zo van hield.

Dank voor uw liefde en bezorgdheid die de
laatste levensjaren van mijn bestaan hebben
verlicht door mijn verblijf in eigen midden,
wat steeds mijn innigste wens is geweest en
waar ik voor immer zal vertoeven.

Zeer gevoelig aan uw aanwezigheid,
dankt de familie

DE SMET - DE DEKEN

U voor uw medeleven en sympathie
en voor uw gebed.

Uitvaartverzorging De Graal, Oudenaarde.

DRUK. J. DE SMET, BOEKHOUTE.